

Gud Fadern: Utan Mig skulle det inte finnas någonting. Inget universum. Ingen kärlek. Inget liv.

Söndag 7 december 2014, Kl. 16:30

Min käraste dotter, låt ingen utav er glömma Vem Jag Är. Det Är Jag, er älskade Fader, Skaparen av allt som var i begynnelsen och som Är av slutet. Alla ting kommer från Mig och varenda människa kommer böja sig inför Mig såvida hen inte önskar att bli bortkastad från Min Allrahögsta Himmelska Hierarki.

Ni, Mina älskade barn, är allt som Mitt Hjärta önskar och varje kamp på Jorden, som ni bevittnar är för frälsningen av era själar. Allt som är elakt är orsakat av Min motståndare, lögnens konung, förföraren, anklagaren, Min största fiende och därför av åt Mina barn. Han som är emot Mig, är emot er. Allt som ger Ära till Mig, ger ära till allt som är från Mig. Detta inkluderar Min Enfödde Son och er, Mina älskade avkommor.

Människan som förföljer Mina barn, kommer inte från Mig. För varje lidande, smärta och isolering, som dem utav er som är Mig närmast behöver uthärda, vet om att detta är orsakat av Satan och hans hierarki av fallna änglar. Deras största önskan är att ta bort er från Mig och på grund av detta, kommer ni att lida.

Eftersom Jag inte tar tillbaka vad Jag Ger, er fria vilja, kommer vara både er triumf och ert nedfall, beroende på vilken väg ni väljer. Detta betyder att om ni erbjuder till Mig er fria vilja för det bästa av era egna och andras själar, kan ni och kommer besegra er största fiende, djävulen. Men om ni tillåter ondskan att infiltrera era själar, kommer ni skära av, genom er egna fria vilja, alla band till Mig.

Jag kan inte lägga Mig i med er fria vilja, för detta skulle betyda att Jag skulle ha brutit Mitt Löfte. Jag kan inte tvinga er att göra val. Jag kan bara visa er vägen till Evig Frälsning. Ni kommer då behöva bestämma vad som det är som ni behöver. Alla Gåvorna av Min Allrahögsta Himmelska Hierarki är givna fritt åt er, skulle ni besluta er att detta är livet som ni önskar. Snälla, för er egen skull, försaka Mig inte för pompa och prakt, som er placerade framför er genom frestelsen av demoner.

Många utav er är osäkra på Mig eller Vem Jag Är, eftersom Satan, genom krafterna han har mottagit, förblindar er till Min Existens. Han kommer öppet håna er med varenda typ av mänsklig logik och intellekt, för att förneka Min Gudomlighet. Jag kommer vara öppet diskuterad med förakt, men listig som fegis Satan är, betyder att han aldrig kommer avslöja sig själv för det skulle besegra hans syfte. Så länge ni inte tror på djävulens existens, då är ni osannolika att tro på Mig. Men Jag varnar er. Tro vad ni vill om Mig, men förnekar inte att det finns ondska, för det är överallt omkring er. Förneka ondska och ni kommer att förneka Mig, för ondskan är motsatsen till allt som Jag står för. Jag är Kärlek. Kärleken är Min. De som älskar kanske inte erkänner Mig men, utan Mig, skulle det inte finnas någonting. Inget universum. Ingen kärlek. Inget liv.

Gör inte misstaget av att välja onskans leverantör över Min Gudomlighet. Dagen kommer snart dagas då ni kommer förstå allt som Jag berättar för er. När spindelnäten är bortdragna från era ögon måste ni springa till Mig. Jag kommer vänta på att omfamna er in i Min Fristad och från och med den stunden kommer Jag torka bort alla era tårar, förvisa allt lidande och bringa er in i Ljuset av Mitt Rike för evinnerlighet.

Jag älskar er, kära barn. Jag inväntar med längtan efter dagen när ni återvänder in i Min Himmelska Omfamning.

Er älskade Fader

Gud den Allrahögste